

Tijdens een avondmaalsdienst hebben we stilgestaan bij Psalm 27:8,9 - bij Gods aangezicht.
We zongen Psalm 27:4, 42:1, 43:3, Gezang 409:1,4,5, 437, 456 en Opwekking 245 en 464.



Schuifdeuren gaan open.
Twee mensen zitten tegenover elkaar. Ze hebben een bewogen geschiedenis.
Tien minuten kijken ze elkaar in het gezicht zonder iets te zeggen.
Woorden schieten soms tekort.
Maken soms meer kapot dan heel. Gezichten verraden dan een

gemeenschappelijk verleden, pijn, heimwee, verlangen, liefde.



Face to face. Zo heet een nieuw televisieprogramma van de E.O. Een ongemakkelijk format. Voor degenen die elkaar aankijken maar ook voor degene die er naar kijkt. Moet alles dan op tv? En zeker, emo-televisie! Maar terwijl je kijkt zie je iets gebeuren bij de deelnemers en voel je iets gebeuren bij jezelf.

En je denkt: wie zou ik eens tegenover elkaar willen zien? En tegenover wie zou ik zelf eigenlijk eens moeten gaan zitten? En – hoe zou dit zijn tegenover Gód?

Uw aangezicht, zingt David, ik wil het zoeken Heer!

Poeh, dat is nogal een gewaagde uitspraak. En hij staat niet op zichzelf. In andere Psalmen kom je ditzelfde verlangen tegen. Maar kán dat: Gód in het gezicht kijken? Verga je dan niet?

Als hogepriester Aäron het volk de zegen gaat opleggen, mag hij het tot twee keer toe hebben over het aangezicht van de Heer.

De Heer laat zijn aangezicht over je lichten en Hij is je genadig.

De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede.

Dat is dus niet een aangezicht dat donkert, maar licht. En je aangezicht over iemand verheffen betekent, dat je die persoon goed gezind bent. Dat je hem ziet zitten. Als mensen in de bijbel hun gezicht of hun ogen over elkaar verheffen betekent dat dat ze een oogje op elkaar hebben of elkaar laten uitstijgen boven een ander.

Dit lichtende, verheven aangezicht zoekt David in Psalm 27. Verberg uw aangezicht niet voor mij, zegt hij er nog achteraan.

Dat is een reële mogelijkheid, dat de Heer zijn aangezicht verbergt. Of dat mensen dat aangezicht proberen te ontlopen. Jakob is een duidelijk voorbeeld van iemand die de confrontatie met alles en iedereen uit de weg ging, totdat God zelf de confrontatie afdwong (Genesis 32) en daarna kon Jakob zijn broer ontmoeten – van aangezicht tot aangezicht.

Een permanente confrontatie heeft de Heer geforceerd door zijn Zoon onder de mensen te laten komen. In Hem zien wij Gods gezicht. Soms streng, tegen de strengen. Maar voor velen geduldig, vergevend, genezend.

Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken. Of misschien iets heel anders.

1. God in het gezicht verlangen te kijken – wat maakt dat idee los in jou?
2. Elkaar in het gezicht kijken – wat denk je, heeft dat goeie bijbelse papieren? En psychologische?
3. Psalm 16:8 klinkt in een aantal vertalingen: “Ik stel mij de Heer steeds voor ogen.” Moet je een groot voorstellingsvermogen hebben om dit te kunnen?
4. Praat eens door over 1 Kor.13:12.
5. Voor wie meer wil. Lees nog eens de verhalen rondom Jakob met in het achterhoofd die confrontatie face to face. Wat kun je hier van leren?